

Heeren van Oisterwijk

In het begin van de jaren 20 van de vorige eeuw werkten de broers Kees en Frans van den Dungen in de bakkerij van hun vader. Kees was een echte koekenbakker. Zijn speculaas was tot ver buiten het dorp bekend! Een van de vaste klanten van Bakkerij van de Dungen waren de aristocratische Heeren van Durendael en omdat iedere jachtpartij moest worden ingeluid met koffie en koek, werd aan Bakker van den Dungen gevraagd om een goede koek. Kees bakte speciaal voor hen de “Heeren van Oisterwijk”.

Hoewel Bakker van den Dungen beloofd had deze koeken exclusief te produceren voor de Heeren van Durendael brak Kees al snel de belofte en bakte deze koeken voor wie ze maar wilde, waaronder de grote looierijen, schoen - en sigarenfabrieken. Zelfs burgemeester Verwiël en kapelaan Huyberts liepen regelmatig de bakkerswinkel binnen voor de Heeren van Oisterwijk. En dat bleek een gouden greep, want Bakkerij van den Dungen floreerde als geen ander! Tot de tijden begin jaren 30 zouden veranderen...

Er was in die tijd veel sociale onrust in Oisterwijk. Arbeiders kwamen in opstand tegen de slechte lonen en lieten hun onvrede blijken door bij verschillende looierijen de ramen in te gooien. Het bleef 4 dagen onrustig in Oisterwijk en Kees zag vanuit zijn bakkerij hoe de veldwachters met de arbeiders op de vuist gingen. Hij besloot direct te stoppen met het bakken van de Heeren van Oisterwijk en het recept pas weer tevoorschijn te halen wanneer de rust weer wat zou zijn teruggekeerd. Kees zou het echter niet meer meemaken, want hij overleed in het najaar van 1931. Omdat Kees geen opvolging had sloot de bakkerij. Dat betekende het einde van de Heeren van Oisterwijk.

Tot Marc Gillis op een zomeravond in 2006 een aantal dozen aan het doorkijken was welke hij had meegenomen uit de inboedel van zijn overleden opa. Daarin trof hij hele jaargangen van “Het Kerkklokje” waarin hij regelmatig verhalen las over de fabelachtige koeken Heeren van Oisterwijk. Tussen deze kranten trof hij een het klantenschrift van Bakkerij van den Dungen uit 1930. Toen hij het doorbladerde viel er een vergeelde envelop uit. Marc trof hierin het recept van de Heeren van Oisterwijk. Zijn ogen twinkelden... de Heeren van Oisterwijk waren weer terug!

